

## **Open GROZ 12-11-2015: “Mama, ik zit in Syrië”**

**Journalist Rudy Vranckx en wetenschappelijk onderzoeker Montasser AIDe'emeh spraken over hun vaststellingen en bekommernissen in verband met jihadstrijders.**

### **Vranckx**

Sleutelwoord van onze tijd is ANGST.

Oorlog heeft altijd 2 kanten: wij en zij. De journalist heeft de taak om met beide kanten te praten, te luisteren, bereid te zijn om door beide brillen te kijken. Daarnaast moet hij ook neutrale bronnen raadplegen (Amnesty International, Human Rights Watch).

We zijn eenzijdig geïnformeerd. De media berichten vooral over wat er gebeurt met westerlingen. Ze berichten niet of te weinig over wat gebeurt met mensen van ginder, burgers, homo's, sjiieten ...

Bijvoorbeeld: de onthoofding van journalist James Foley in augustus 2014 door IS

Bijvoorbeeld: de verbranding van de Jordaanse piloot. Voor IS is dit een vergelding die aangepast is aan wat zij ervoeren. De context is in dit geval de verbranding van mensen in ziekenhuizen en dorpen door bombardementen van de westerse allianties.

Geen enkele partij heeft propere handen. Assad is ook een terrorist met zijn vatenbommen die willekeurig burgers treffen. Het westen is ook schuldig, want liet de oorlog verzieken. In elke oorlog probeert men de vijand te ontmenselijken (voorbeeld de Jezidi's die als duivels bestempeld worden)

De oorlog draait om de geest van de mensen, om de wortels van onze beschaving. Het is gevaarlijk dat zich onder invloed van angst vreemde kronkels in het denken van de mensen ontwikkelen; nuances vallen weg.

Bijvoorbeeld: men ziet het verschil niet tussen zelfmoord op een konvooi als militaire daad, tegenover zelfmoord als aanslag op onschuldige burgers als terroristische daad.

Bijvoorbeeld: er ontwikkelt zich een discours over vluchtelingen alsof deze schuldigen zijn, “misschien zijn er wel extremisten onder hen”. Terwijl deze slachtoffers zijn die vluchten uit angst voor de bombardementen, voor de gruwel van de jihadi's die ginder zijn gaan vechten en weg zijn gegaan om een beter leven te vinden.

### **AIDe'emeh**

Zijn verblijf in Syrië (juni 2014) veranderde zijn kijk op de zaak. Hij sprak er met vele jonge Belgen in Syrië. Enkele vaststellingen:

De strijders zijn voor 80% tussen de 16 en 26 jaar. Ze zijn gefocused op wat IS vertelt en overtuigd van hun groot gelijk. Voor hen staat de absolute waarheid in de Koran. De profeet Mohamed wist alles. In hun hart weten ze wel dat IS geen kalifaat is, maar ze klampen zich aan het idee vast om zich een identiteit te creëren. Kalifaat is dan een homogene samenleving die de rechten van de moslims beschermt, met de sharia als enige wet. Velen keren ontgoocheld terug, omdat ze zagen hoe moslims vechten tegen moslims. Verzoening tussen beide kampen komt er niet: Al Quaeda / Al Nusra zal nooit eed van trouw zweren aan IS.

IS bekommert zich niet om religie, maar wil polarisatie in onze maatschappij installeren:

- met gruweldaden angstpropaganda veroorzaken; mensen bang maken van moslims
- en hier met indoctrinatie ervoor zorgen dat integratie van moslims faalt en dat jongeren niet wortelen in de Belgische / westerse maatschappij

Montasser zegt met veel nadruk dat de moskees en de buitenlandse of geradicaliseerde imams moeten aangepakt worden. België heeft zelf de Saoedische invloed met het salafisme binnengebracht. België heeft nog altijd geen opleiding voor binnenlandse imams georganiseerd. Op de 160 erkende moskeeën zijn er slechts 4 die goed werken.